

# Verksamhetsberättelse 2009

Styrelsen har under året bestått av: Sten Erickson ordförande, Torbjörn Svensson, Anna Ter-Borch, Christer Nettelblatt, Jan Wigren, Gunnar Bengtsson, John Ekwall, Göran Eriksson, Lars Rune, Harry Rågvik, Ragnar Zedell och Lars Johansson. Sällskapet har ca 330 medlemmar: även i år har en viss omsättning av medlemsantalet ägt rum, några har utgått och andra har tillkommit. Styrelsen har haft fyra protokollförda möten under året. Dessutom har de olika arbetsgrupperna haft sin möten.

Under året har också utgetts en sedvanlig årsskrift. Tillsammans med Skärgårdsmuseet var vi också på plats i Älvsjö på båtmässan.

## Under 2009 har följande aktiviteter genomförts

### Årsmötet den 18 jan 2009.

Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna hade Göran Sjöberg inbjudits för att bland annat berätta lite om Axel Sjöbergs betydelse för konsten i skärgården och som förebild för Rolands konst.

### Försäljningen på Parkvägen

"Den 10 januari gavs möjlighet att komma till familjen Svenssons villa i Storängen för att köpa böcker mm till sällskapet innan auktionen skulle ske. Det var intressant att se hur mycket litteratur Roland hade för att kunna sätta sig in i hur man levde förr. När Roland skrev tex "Skärgårdsliv i gången tid" var det mycket han måste veta.

Både sällskapet och Föreningen Skärgårdsmuseet fick en hel del material vilket vi tackar för." En del av det material som sällskapet har fått att förvalta fanns bland annat en del osignerade litografier som med familjens godkännande fick säljas till medlemmarna. Dessa är försedda med en stämpel istället för signaturen. Det finns också en del filmer, ljudband och diabilder. Ett mycket stort arbete med att överföra diabilderna till digitalt format har gjorts av John Ekwall. Det finns också några dagböcker som vi hoppas kunna ge ut på något sätt. En del material inköptes också av Sällskapet på Auktionsverkets auktion i Stockholm.

## Lördagen den 9 maj 2009: På nyupptäckarfärd till Möja

I år har vi haft det sjätte årliga besöket med Sällskapet till Möja. Även i år fick vi vackert väder trots att den tidiga morgonen vid Strömkajen började med ganska häftigt regn. Men vartefter vi lämnade Strömkajen började regnet att avta. I år gick vi av vid Ramsmora brygga och den lilla skaran på nio medlemmar tågade upp mot Wikströms Fisk. Här fick vi den traditionella strömmingsflundran, saftig och fint panerad med nygjort potatismos. Vi måste ha denna ordning på vårt program eftersom en bröllopsmåltid skulle serveras några timmar senare.

Efter lunchen som vi åt utan jäkt kunde vi gå en trappa upp till konferensavdelningen och konstatera att Roland tavlorna satt på plats som tidigare. Vi är verkligen tacksamma att det nu har blivit tre år som denna permanenta och representativa samling av Rolandkonst kan få ses av så många. Tack Ingalill och Rune! Sedan väntade bussen och vi fick en fin tur till Kyrkan

genom en nymornad vår som här på tröskeln till ytterskärgården alltid är fräsch. Solen hade nu definitivt tagit överhanden och snart fick vi en klarblå himmel och riktig vårvärme. Väl framme vid kyrkan och Rolands grav som nu även sedan ett drygt halvår även är Ingrids sista viloplats. Gravstenen som är i form av en uppslagen bok med två sidor Den högra med Rolands namnteckning, en havsörn och en albatross Den vänstra med Ingrids namnteckning och ett par blomster på vardera sidan den vänstra med några småfåglar på grenen. Efter en liten rundvandring på denna vackra plats där flera av oss kände igen namnen på stenarna från sekler tillbaka.

## **Samordnad utflykt med Skärgårdsmuseet den 4 juli till Ingmarsö.**

För de medlemmar i Sällskapet som så önskade fanns möjlighet att tillsammans med museets medlemmar åka med till Ingmarsö denna dag. Här arrangerades bland annat "Sådrodden" och kappseglingar som ingick i "Ingmarsödagen".

Stockholm den 20 november 2009

För styrelsen

Sten Erickson  
Ordförande

Jan Wigren  
styrelseledamot