

Haiku-utflykt, " GINKO" 8 – 9 september 2018



Haiku är en japansk kortdikt som beskriver "ett ögonblick speglat i en vattendroppe". Ginko är en utflykt till inspirerande natur där poeterna skriver sina haiku och delar med sig till sina medresenärer.

*Dimma till havs,
radarn är skeppets ögon.
Solen vidgar världen.*

*Vinden vaknar,
vattnet vattras. Doften?
Saltvattenstväl...*

Aktiviteten vänder sig till såväl nybörjare som mer erfarna haikupoeter. Vi håller till på Roland Svensson museet vid Ramsmora ångbåtsbrygga på Möja och på söndagen genomförs en båtutflykt med fartyget Elisabeth till Nassas övärld.

Program

Lördag 8 september

Ca 11.45 Ankomst till Ramsmora, Möja med Waxholmsbåt (lunch ombord)

Besök på Roland Svensson museet

Introduktion till haiku

Ca kl 15 Ginko 1 i Ramsmora Fiskehamn

Em kaffe

Ca kl 17 Inkvartering i stugor i Ramsmora

Kl 18.30 Middag på Wikströms Fisk, delande av haiku från Ginko 1

Söndag 9 september

Kl 8 Gemensam frukost

Kl 9 Utflykt med Elisabeth till Nassa skärgård, Ginko 2 i ytterskärgård

Lunch och kaffe ombord

Delande av haiku från Ginko 2 ombord på resan.

Ca 15.30 Återfärd till fastlandet (Sollenkroka eller Strömkajen i centrala Stockholm)

I priset ingår entré till museet, kaffe, frukost och lunch ombord på söndagen. Middag på Wikströms betalas av var och en. Övernattning ingår inte i kursavgiften, men inkvartering ordnas i B&B-stugor i Ramsmora.

Pris: 2 000 kr

Max 8 deltagare

Kursgivare: Per Holmlöv, haikupoet och medlem i Svenska Haikusällskapet, författare till "Lycka är ett Sommarskepp" och "Blå Sommar och Röda Segel". I samarbete med Britt Fogelström från Roland Svensson Museet. Skeppare: Sune Fogelström. Mer info om fartyget Elisabeth – www.vahine.se eller facebook / skotkobb

Anmälan: maila din intresseanmälan till britt@vahine.se, så kommer mer info.

